

## Jyllands-Posten

---

*Dette er et debatindlæg: Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening [her](#)*

---

27.06.2019 KL. 14:00

# Klap dig selv på skulderen

Alene i Danmark har vi mange 100 forskellige videregående uddannelser at vælge imellem – og flere end 100 erhvervsuddannelser, der alle sammen kan lægge grunden til en indholdsrig fremtid.



Arkivillustration: Rasmus Sand Høyer

---

### MATHILDE TRONEGÅRD

direktør, Studievalg Danmark

---

### BIRGITTE VEDERSØ

formand, Danske Gymnasier

---

Kære studenter. Tillykke med huen. Efter to-tre års hårdt arbejde har I virkelig fortjent den. I har i løbet af gymnasietiden fået et solidt fundament, der har gjort jer til stærke,

kompetente, ambitiøse og fantastiske unge mennesker. I er så klar til livet.

Sommeren står for døren, og mulighederne ligger åbne. Det gælder også, selv om eksamensgennemsnittet ikke ligger i toppen. Der er masser af muligheder for at få en meningsfuld videregående uddannelse alligevel. Har du seks i gennemsnit, kan du faktisk komme ind på to tredjedele af alle uddannelser. Og selv hvis dit snit er lavere, har du masser af muligheder for at få et spændende (arbejds)liv.

Alene i Danmark har vi mange 100 forskellige videregående uddannelse at vælge imellem – og flere end 100 erhvervsuddannelser, der alle sammen kan lægge grunden til en indholdsrig fremtid. Rækker snittet ikke til at komme ind på din førsteprioritet, kan du måske blive optaget på et studie, der ligner det. Eller du kan søge ind gennem kvote 2, hvor nye udvælgelseskriterier og -former har set dagens lys de senere år.

Som andre unge før dig vil du gennem dit studie- og arbejdsliv møde uventede bump på vejen. Det lærer man af. Du vil også se muligheder, du ikke havde forudset, pludselig åbne sig for dig. Grib dem, og vær med til at forme din fremtid.

Indimellem vil tvivlen stikke hovedet frem. Kan du klare det? Har du valgt det rigtige? Valg er en del af det at blive voksen. Vi vælger alle sammen. Vælger til og fra. Vælger rigtigt – og forkert.

De fleste er ofte i tvivl om de valg, de har truffet eller skal træffe. Se det som et livsvilkår – ikke som et problem. Lad aldrig tvivlen føre til handlingslammelse, og lad være med at føle, at der er noget galt med dig, fordi du tvivler. Det gør de andre også. Tvivl er et udtryk for refleksion, og valgene er heldigvis kun sjældent så skæbnesvangre, som de kan føles. Derfor skal du ikke forvente eller vente på at blive fuldstændig afklaret. Tal i stedet med f.eks. Studievalg om din tvivl og dine overvejelser, kom til åbent hus-dage på uddannelserne, eller prøv dig frem med forskellige job.

**” Indimellem vil tvivlen stikke hovedet frem. Kan du klare det? Har du valgt det rigtige? Valg er en del af det at blive voksen. Vi vælger alle sammen. Vælger til og fra. Vælger rigtigt – og forkert.**

Husk også, at der er indbygget stor fleksibilitet i det videregående uddannelsessystem og mange muligheder for at læse videre og bygge nye niveauer på, når du er klar til det. Livslang læring tilbydes i mange former og overalt fra et kvikt kompetenceboost på modulbasis til de lidt længerevarende akademi-, diplom- og masteruddannelser.

Men den tid den glæde. Lige nu har du mest brug for at vide, at der er mange uddannelses- og karriereveje. Uanset hvad politikere og andre velmenende voksne forsøger at bilde dig ind, så er det de færreste, der går den snorlige vej fra gymnasiet til drømmejobbet. Prøv bare at spørge i din familie og hos dine naboer. Du vil blive overrasket over, hvilke uddannelser der har ført dem frem til det job, de har i dag. I årene fremover bliver sammenhængen mellem uddannelse og job endnu mindre klar, hvis fremtiden former sig

som Ernst & Youngs adm. direktør formulerede det på World Economic Forum i Davos i 2018: »You are going to have a job that you don't know yet, using technology we don't have yet, solving a problem we don't know exists yet«.

### LÆS OGSÅ

#### **Skoletræt? Studenterne holder fast i "fjumreår"**



Så kast bekymringerne af dig. Alle vi, der er voksne i dag, var lige så forvirrede og usikre, som du er nu, men historien og tiden har vist os, at det nok skal gå. Og selv om I, der er unge i dag, er mere pressede end tidligere generationer, så vil du nok kunne drage samme konklusion, når du ser tilbage.

Lige nu skal du se fremad. Mod sommer, fester, musik, lange lyse nætter, dage uden planer.

Mod fremtiden, studielivet. Måske et sabbatår, hvor du gør det, du altid har haft lyst til, eller forfølger en pludselig indskydelse. Eller hvor du arbejder og tjener penge, mens du smager på, hvordan det er at have fuldtidsjob og finder ud af, hvad det er, du virkelig brænder for.

Og glem ikke, at livet heldigvis er mere end uddannelse og arbejde. Så husk at nyde det.

***Vil du have meninger direkte i din indbakke? Tilmeld dig gratis og få de seneste indlæg fra Jyllands-Postens debatsektion én gang i døgnet – [klik her](#), sæt flueben og indtast din mailadresse. Følg også [JP Debat](#) på Twitter***