

GROFT
SAGT

Peter Nedergaard Politiets pris



Jeg cykler hver dag gennem Nørrebro på arbejde. Ofte kan jeg tydeligt se, hvordan bandemedlemmer holder vagt. Jeg går ud fra, at det er politiet, som de i givet fald skal advare de andre bandemedlemmer om. Det er nu ikke tit, man ser politiet i bydelen undtagen selvfølgelig i en politibil, når der har været en skudepisode.

En dag i denne uge var politiet imidlertid fysisk til stede i stående og gående form på min cykelvej. Godt nok var det i yderkanten af Nørrebro lige ved Dronning Louises Bro. Og godt nok var deres mål - så det ud til - at overvåge cykeltrafikken.

Det er imidlertid dejligt, at politiet kender de sande prioriteringer. Cyklister skal også overholde loven. Skam få den, som tænker ilde herom. Det kunne vi aldrig finde på i *Groft sagt*. Aldrig.

Eva Selsing Krænkelses-sightseeing



En dame med det rappe navn Maj My Midtgaard var på krænkelses-sightseeing i Legoland forleden. Her stødte hun, til sin feministiske magtglæde, på noget, der kunne koges bestemmesuppe på. På skiltet til forlystelsen Troldmandens hule reklameredes for en trylledrik til »alle kvinder i borgen, som drømmer om at blive yngre, smukkere og slankere.« Dét ville Maj My Midtgaard ikke finde sig i, og hun forsøgte derfor at opvige gemytterne på Facebook.

Legoland skyndte sig at slikke Maj My Midtgaards skosåler, og fjernede skiltet med det samme. Man vil jo nødig have en shitstorm. På den måde sikrede Legoland, at den næste »Maj My Midtgaard« kan forvente samme lydighed, når hun om lidt opfinder noget andet krænkende at demonstrere sin magt med.

Og sådan bliver det ved, lige indtil nogen en dag siger fra.

Hans Hauge Faktaresistens



Når danske forskere forsker, læser de nogle »amerikanske undersøgelser«, som de derefter refererer. En psykolog og en filosof fra Københavns Universitet har læst, at mennesket er »faktaresistent«. Vi har altid benægtet fakta, siger videnskaben.

Det nye er, at det gælder både Demokrater og Republikanere. Den var værre. Det gælder derfor nok også Enhedslisten. Det er ikke Trumps skyld, men det skyldes evolutionen og biologien. Det er helt naturligt.

Er der ingen kur? Jo, hvis man kan hævde ens identitet, så hjælper det. »Vi er faktaresistente«, også over for videnskaben, hævder de to forskere, men åbenbart er det alligevel et faktum, at vi er faktaresistente. I så fald må det være det eneste faktum i verden. Eller også er det blot fiktion.

Læs flere groft sagt
berlingske.dk/satire

DAGENS BREV BLOX er en øjebæ

For nylig havde jeg venner fra provinsen med på byvandring i København. Vi sluttede turen gennem Christian 4.s »krigshavn«, nu den hyggelige bibliotekshave bag Det Kongelige Bibliotek.

Men så fik jeg et chok. På vej ud af Den Sorte Diamant fik vi smidt en kæmpe stor glasbunke midt i synsfeltet. Hvad er der dog sket? En katastrofe! På den gamle bryghusgrund og tæt op ad Christian 4.s imponerende bryghus var der vokset et kæmpe stort og overdimensioneret »moderne hus« frem - eller rettere en uoverskuelig stor bunke af uskønne glaskasser stablet oven på hinanden i tilfældig rodet orden. Et voldsomt og dominerende fremmedlegeme i dette følsomme, historiske område. En »øjebæ«, som mine venner udtrykte det.

Hvor katastrofalt for hele Christians Brygge, som før bredte sig åbent ned mod

havneløbet. Her ligger nu dette kæmpe glasmeneri, som danner prop og totalt smadrer synet af de smukke, gamle bygninger omkring Frederiksholms Kanal. Det er gået helt galt med placeringen, størrelsen, proportionerne og materialevalget i forhold til dette historiske sted. Ingen har taget hensyn til omgivelserne, da byggeriet blev besluttet. Netop dét er katastrofen.

Det er fint, at Realdania donerer en sådan bygning, men hvem tør tage ansvar for denne forføjede placering? Desværre er det for sent at redde situationen. Men her er en bøn til Københavns Kommune: Værn om og bevar det smukke og charmerende gamle København for fremtiden, og byg alt det moderne i nye områder, hvor det passer bedre ind. **POUL SPANGGAARD, HERLEV**



LÆSERNE MENER

Tørklæde-skik følge eller land fly

Efter at have læst Asmaa Abdol-Hamids forventelige, men ikke derfor mere valide forsøg på at forsvare indhyldningen af kvinder i tørklæde, var det befriende at læse speciallæge Lene Hendels indlæg i Berlingske 19/9 om de problemer, dette stykke stof og anden grotesk indhyldning af kvinder giver i praksis. Lene Hendel kalder en spade for en spade og imødegår de sædvanlige og ulidelige forsøg på at offerliggøre sig fra den befolkningsgruppes side, der ikke kan forstå, at man må skik følge og finde nutiden eller land fly. **KASPER HAGEMANN, KIRKE HYLLINGE**

I bund, på vej op, på vej ned, i top

Mange investorer efterspørger rådgivning om aktieinvestering. Banker, investeringsforeninger og medierne har megen information om faktorer, som påvirker kursen. Imidlertid er informationshungrende, mulige aktiekøbere ligeså forvirrede efter »belæringerne«, som når en gammel bedstefar skal beskrive, hvor buen på barnebarnets sjippetov er lige nu, nemlig: i bund, på vej op, i top, på vej ned - nej, nu i bund. Man må selv vurdere og beslutte. **TORBEN JENSEN, RØDOVRE**

Genial ide med ø ud for Nordhavn

Jeg har indtil i torsdags været stor tilhænger af havnetunnelen fra Nordhavn til Refshaleøen, men med kommunens røde antibilistiske flertal har det været og vil sikkert i al evighed være en umulighed. Men i torsdag kom et forslag fra et lille, men heldigvis nytænkende arkitektfirma om at

etablere en ny ø plus broer fra Nordhavn til Refshaleøen, der simpelthen er genialt.

Biltrafikken uden om City, stormflodssikring, masser af boliger, metro og cykelstier uden om byen, hen over det smukke Øresund. I ene og samme projekt. Formidabelt tænkt. Og en sidegevinst: Alle byens mange maratonere, halvmaratonere, natte- og cykelløb, Distortions osv. kan afholdes der, så centrum ikke skal lukkes hvert andet øjeblik.

En anke dog: Navnet Nordhaleøen. Det lyder som en sygdom. Kom med et bedre og brand catching navn. Og et opråb til hele kommunalbestyrelsen, siddende såvel som kommende, tag dette forslag alvorligt. Ideen er genial. **PREBEN O. NILSSON, KBH. Ø**

Lad os få uvildige undersøgelser

I Berlingske 21/9 mener undervisningsminister Merete Riisager (LA) og uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V), at det skal være mere krævende at gå i gymnasiet, og at der er behov for nærmere at undersøge gymnasieelevernes faglighed og kompetencer.

Vi hilser undersøgelser af kvaliteten i de gymnasiale uddannelser velkommen, men vi er bekymret for de to ministres retorik. De taler om »et svigt« af danske unge og om et »dannelses-mæssigt og fagligt skred« i gymnasiet. Riisager siger ligefrem, at gymnasiet er blevet »et opsamlingsheat, som bliver brugt til alt muligt andet end at gøre elever klar til videregående uddannelse.«

Hvor ved ministrene det fra? Det er skrap kost og hårdt optrukne konklusioner på et tidspunkt, hvor undersøgelserne endnu ikke er kommet i gang, og resultaterne derfor ikke kendes. Vi frygter, at det kan være så som så med uvildigheden, og det vil hverken gavne undersøgelserne, resultater-

ne eller de efterfølgende politiske drøftelser heraf.

De to ministres udtalelser stemmer ikke overens med den hverdag, vi kender fra gymnasierne. Her kæmper lærere og ledelser for at levere et højt fagligt niveau og en god kvalitet i undervisningen. Når vi er bekymret for fremtiden, hænger det sammen med de voldsomme besparelser, sektoren udsættes for. Ifølge regeringen skal gymnasieuddannelserne spare 1,8 mia. kr. fra 2016 til 2021. Så store besparelser kan ikke undgå at gå ud over kvaliteten i gymnasieuddannelserne. Det er en væsentlig faktor, som også bør indgå i de to ministres kvalitetsundersøgelser.

Lad os få sat undersøgelserne i gang, men sørg for, at de bliver uvildige og uhildede. Det tjener alle bedst. **ANNE-BIRGITTE RASMUSSEN, FMD. FOR DANSKE GYMNASIER, OG ANNETTE NORDSTRØM HANSEN, FMD. FOR GYMNASIESKOLLERNES LÆRERFORENING.**

Et vældigt u-væsen

Det er mig en ufattelig gåde, at man i et moderne samfund fra politisk hold accepterer et dysfunktionelt postvæsen. Da jeg var dreng, gjorde vi grin med italienerne. Postkortet kom frem, længe efter at vi var kommet hjem.

Føje år tilbage pålagde man over 700.000 husstande at opsætte postkasser ved vejkanterne for at minimere PostDanmarks udgifter. Og væsenet klatter penge væk på et cykelløb. (Tror man at markedsføringsværdien vil føre til mere brug af væsenets ydelser?) Samtidig accepterer man, at landets største legeplads, DR, bruger ca. fire milliarder kr. (svarende til Grønland og Færøernes bloktilskud, som en læser skrev) på pjank og kammerateri.

Oh tempora oh mores, som Cicero sagde 63 før vor tidsregning. **JØRN HODAL, DRAGØR**